



VEDELS BOGHANDL OG SÆBEHUS

*Her set fra Gammel Østergårdsvej 16,
Malling*

Ingrid Vedels butik ved juletid 1970




BYGNINGEN ER OPFØRT I 1896

Grunden blev udstykket af Sofienlyst, der tidligere lå på Gl. Østergårdsvej 3-5

Før omfartsvejen, hed vejen Østergårdsvej og endnu tidligere hed vejen Vestergade

Bygningen er opført af tømrermester Jens Peter Vedel og Valborg Vedel. Bygningen blev opført i 1896. Datteren Ingrid Vedel fortsatte med sæbehus og boghandel til 1970'erne. Ombygget i 1977.



Nummer	B5
Type	Billeder
Beskrivelse	Gammel Østergårdsvej 16, Malling. Mat.nr.13 ap
Årstal	2009
Dateringsnote	november 2009
Fotograf	Williams Kirsten
Størrelse	1024x768
Materiale	digital foto
Arkiv	Beder-Malling Egnsarkiv

Kontakt arkivet

Søg videre i Beder-Malling Egnsarkiv

Gammel Østergårdsvej 16
Sæbehus, boghandel
Vedel, Ingrid

AF TØMRERMESTER JENS PETER VEDEL

Jens Peter og Valborg Vedel fik 3 børn, Berta, Ingrid og Peter J. Vedel

Jens Peter Vedel, Valborg Vedel. Gravsten på Malling kirkegård.



Nummer	B200208
Type	Billeder
Beskrivelse	Gravsten Malling kirkegård.
	Jens Peter Vedel. f.1861 d.1937
	Valborg Vedel. f.1870 d.1948
Periode	1937 - 1948
Dateringsnote	1937-1948
Fotograf	Frandsen L
Materiale	digital
Arkiv	Beder-Malling Egnsarkiv

Kontakt arkivet

J.P.VEDELS BOGHANDEL OG SÆBEHUS

Tømrer/snedker, bygmester og høker Jens Petersen Vedel bygger damhuset, hvor han udover høkerforretning også har værksted. Det får navnet J.P.Vedels Boghandel og Sæbehus, der også er magasin for ligkister.

Datteren Ingrid Vedel, overtager senere forretningen og fører den videre til 1971,

Postkort - langt de fleste fra Malling bliver udgivet af de lokale handlende. Men de fleste postkort kommer fra J.P.Vedels Boghandel og Sæbehus.

Ingrid fulgte også trop med at udgive postkort. De sidste fra – Malling Boghandel – som forretningen senere hed, udkom i begyndelsen af 1960'erne.

Ingrid Vedel fotograferede selv motiverne..

Postkortenes storhedstid er i perioden 1910 – 1920, hvor det stort set er det eneste kommunikationsmiddel, der findes til beskeder over store afstande.

MALLING BY. GL. ØSTERGÅRDSVEJ SET FRA VEST MOD ØST.

Jernbaneoverskæringen ses med bomme, til højre en af J. Torstensens lagerbygninger. Til venstre J.P. Vedels boghandel og værksted lige bagved. I baggrunden Dampmøllen med skorsten og Kirkens spir. Afsender har skrevet på bagsiden og fortsat på forsiden. Lidt om vejret, en cykeltur og hvornår hun tager toget.

Postkort med håndkoloreret motiv

Poststemplet i Malling 19.maj 1907

Eneret Hansine Sörensen.



HELLIGVANDSKILDEN I MALLING

På bakken bagved Gl. Østergårdsvej nr. 16, lige før banen, lå en Helligvandskilde.

På det ældste matrikelkort fra 1783 er jordstykket nr. 1A, hvilket er kirkens jord.

Man antog, at en Helligvandskilde havde lægekraft, og den blev hyppigst besøgt på specielle dage f.eks. Sankt Hans nat.

I 1882 bliver kilden rørlagt, så beboerne på Vestergade ikke selv skal anlægge et vandværk.

Damhuset er bygget i 1896 af bygmester Jens Pedersen Vedel, som har værksted i huset og etablerer forretningen J. P. Vedels Sæbehus og boghandel, som hans kone Valborg passer.

Huset har stadig egen vandforsyning, i Vedels tid til 1976 er der ikke indlagt badeværelse eller toilet.

HELLIGVANDSKILDEN I MALLING



Billede 1

Damhuset (navnet stammer fra en branddam i baghaven) til højre med kilden foran. Ved siden af Vedels vandpumpe. Midt i billedet bommen ved jernbanen. Foto 1905.

Billede 2

Kildeanlægget, som det fremstod, inden nedlæggelsen i 1967. Der skulle lægges fortove på Vestergade, som vejen hed dengang, og kilden var delvis udtørret.

Billede 3:

Ingrid Vedel, der kører ud med dagens aviser med Stampe i kurven. Ingrid bor i huset fra 1900 til 1976. Foto ca. 1955.

DRENGETID I MALLING-UDDRAG

Frøken Vedels Sæbehus og Boghandel var noget mere interessant.

Inde i vinduet sad som regel en pekingeserhund. Den var utrolig galsindet – næsten som stationsforstander Andersen – og når man kom forbi vinduet for at se, hvorledes “Hjemmets Julebog” så ud i år, galpede hunden op, gøede og skreg og spyttede så meget på vinduet, at man ikke kunne se gennem ruden.

Jeg brugte megen tid på at undre mig over, om hundens flade snude skyldtes, at den uafsladeligt stødte mod ruden.



Billedet 1. Postkort fra 1906. Torstensen Købmandsgård til venstre og et kik op ad Ajstrupvej. Malling Gæstgivergård til højre. Læg mærke til lygtepælen til venstre, dengang byens eneste. Billedet 2. Stationspladsen ca. 1940. Til venstre mindsten for Niels Jensen fra 1904. Han grundlægger Malling Dampmølle og Savværk, Købmandsgården, medstifter af Landbrugsskolen mv. Til venstre bagerst Vedels Sæbehus, Købmandsgården er ombygget i 1936. Hotel Malling er hvidkalket. Billedet 3. Stor auktion på Stationspladsen i 1928

Stationspladsen er fra 1884 byens centrum. Etableringen af jernbanen HHJ forvandler byen fra en lille landsby til en by i udvikling med industri og handel. Her ligger stationsbygningen, Torstensen Købmandsgård, Malling Gæstgivergård og Manufakturhandler Villadsen. Rundt om hjørnet på Ajstrupvej ligger slagterne og bageren. Ser man forbi Købmandsgården, får man øje på Vedels Sæbehus på Gl. Østergårdsvej, dengang Vestergåde.

DRENGETID I MALLING-UDDRAG

Omme bag ved Ingrid Vedels have lå branddammen.

Åh, salighed: Haletudser, karusser og salamandre plus alle de andre vanddyr.

Så lå man der på maven og snusede den gode luft gennem næsen og de spændende dyr gennem øjnene,

og så pludselig stod Ingrid Vedels søster med tørklæde om håret bag os og bad os forsvinde.

Jeg har aldrig set hendes hår, og de store drenge påstod, at hun åd børn.



Jens Peter Vedel. Valborg Vedel. Berta Vedel. Ingrid Vedel. Peter J. Vedel. Gravsten på Malling kirkegård.



Nummer	B200206
Type	Billeder
Beskrivelse	Gravsten Malling kirkegård. Tømrermester Jens Peter Vedel. Valborg Vedel. Berta Vedel. Ingrid Vedel. Peter J. Vedel.
Periode	1937 - 1986
Dateringsnote	1937-1986
Fotograf	Frandsen L
Materiale	digital
Arkiv	Beder-Malling Egnsarkiv

[Kontakt arkivet](#)